

WANDEL2DAAGSE 30/31-07-2017

ROTTERDAM - NATUURVRIENDENHUIS DE KLEINE RUG - DORDRECHT

Verslag van Frey Bakker

Zondag 30 juli: Van Rotterdam naar "Natuurvriendenhuis De Kleine Rug"

In de rest van het land regende het stevig en aanhoudend, maar wij voelden slechts een paar druppels tijdens de wandeling van Rotterdam cs naar de Maas Doch - wijs geworden door het veranderlijke Hollandse weer - trokken veel wandelaars hun regenpak, of poncho aan of staken een paraplu op. Schoenen waren thuis al geïmpregneerd of op een andere manier waterafstotend gemaakt. Peter, die veel op blote voeten loopt, droeg zijn teenschoenen. Ze gaan makkelijk aan, soms wat moeilijker, vertelde hij ons, maar ze lopen lekker; als op blote voeten, met een goed beschermde zool. Hmm, dat klonk aanlokkelijk, Peter, misschien overweegt een van ons óók een paar teenschoenen aan te schaffen. Cor en Marijke - ervaren en doorgewinterde wandelaars - liepen met een (lichtgewicht) wandelstok.

Vanwege de vertrektijd van de waterbus naar Dordrecht en de lange wandeling die we zouden ondernemen, verzamelden we ons - vroeger dan doorgaans tijdens een wandel2edaagse - om kwart voor elf onder aan het voorste perron.

De Maas lachte ons breed en energiek toe van onder de doorgebroken zon. Boten voeren af en aan en langs de oevers - aan de overkant - stonden hoge moderne gebouwen wat iemand verbaast deed opmerken dat er alweer een nieuw gebouw leek te zijn verrezen. De waterbus meerde aan waarna we konden inchecken met onze OV-chipkaarten en om half twaalf gleden we het water op, richting Dordrecht. Het uitzicht was prachtig met onder andere de Erasmusbrug en noopte tot het maken van foto's. Na tien minuten versnelde de bus vaart waarna we uitzicht hadden op groene dijken, weiden en buitenwijken. Om kwart over twaalf stapten we uit in Alblasserdam. Van af dit moment tot het einde van de wandel2daagse werd er vrolijk gekletst, gepraat of stil genoten van het uitzicht, te beginnen met de oude sluis en het monument in Alblasserdam. Daarna trokken we via een landweg het landschap in. Het bleef gedurende onze twee wandeldagen warm en zonnig met een stevige verfrissende bries. De donkere schaduwen van wolken joegen over de groene weiden. We rustten op de helft van een lange, smalle, lage dijk tussen oneindige weilanden in - met aan twee kanten begroeiing van knotwilgen - en aten - rond één uur onze meegenomen boterhammen. Weer op de verharde weg betraden we rond half drie restaurant "De krom" om op ons gemak iets te eten of te drinken. Opgefrist ging ons lint verder over verharde en onverharde wegen, over een hek, door weilanden en langs verschillende molens waarvan sommigen bewoond. Petra - waarvan we inmiddels weten dat ze dol op fruit is - was de eerste die ontdekte dat de bramen langs de paden - vroeg voor de tijd van het jaar - vol met grote zoete vruchten hingen. Ze verwisselde dan ook veel van plek; liep ze eenmaal voor aan het lint, dan stond ze alweer snel stil langs het pad om vlug haar mond te vullen met de sappige dorstlessers (met veel navolgers). De snackbar onder de brug over de Beneden Merwede bood ons gelegenheid voor een ijsje, koffie of frituur. Het was half vijf en we hadden nog vijf kilometer voor ons liggen. Nadat we over de brug waren, door het park en over de dijk naar het Wantij kwamen we via de dijk langs het Wantij aan bij de helling en de steiger voor Natuur Vrienden Huis "De Kleine Rug". Verdeeld over twee groepen bracht motorboot de

“Heen en weer Wolf” ons - bestuurd door huiswacht Henk - naar de overkant. Koffie en thee en koekjes stonden voor ons klaar bij het terras zodat we ontdaan van schoeisel en met of zonder pantoffels konden genieten van de rust en de late middagzon. Marijke en Teja trokken nog snel hun badpak aan om vanaf de steiger een verfrissend rondje te zwemmen in het Wantij en deelnemers met een wandelkaart lieten die afstempelen bij huiswacht José. Om half zeven konden we aan tafel voor het - door kok Harrie verzorgde - diner. Een voorgerecht van schijven watermeloen met verkrumelde schapenkaas gevolgd door Chili con/ sin (voor vegetariërs) carne, salade en witte rijst en als toetje Mango-ijs met stukjes mango. De afwas was natuurlijk voor ons. ‘s Avonds werd op televisie een interview met burgemeester van der Laan van Amsterdam uitgezonden waar naar gekeken werd. Rond half elf legden we on op één oor. We hebben die dag 20 km afgelegd.

Maandag 31 juli: Van natuurvriendenhuis “De Kleine Rug” naar Dordrecht

Koffie en thee stonden na zeven uur alweer vers op tafel en we genoten daarnaast van ons meegebrachte ontbijt. Na het afwassen, opruimen, schoonmaken van de kamers en de groepsfoto stonden we klaar voor vertrek. We volgden coördinator Teun langs ‘t Wantij, over de Zeedijk met schapen en weids uitzicht over akkers tot veer “Kop van ‘land”. Het was alweer koffietijd en daarvoor liepen we huiskamercafé Fluitenkruid (naast restaurant “Kop van ‘t Land”) binnen. Na onder andere heerlijk gebak gingen we rond kwart over elf verder over de Bandijk, langs de Nieuwe Merwede. Rond kwart voor twaalf staken we een smal natuurpad op dat ons tot half een door een bos van de Reuze Balsemien voerde. We kwamen weer uit op de dijk waar werkzaamheden werden uitgevoerd. Bezorgd dat er misschien bebouwing zou verrijzen informeerden we bij een passerende wandelaar hoe het er voor stond. Tot onze geruststelling werd de cultuurgrond afgegraven om daarna terug te worden gegeven aan de natuur. Even later stapten we vanaf de dijk op een ander smal pad dat ons door een wilgenbos voerde waar - we aan de oever van de Nieuwe Merwede - onze middagboterhammen aten. Rond half drie lieten we de Bandijk en de nieuwe Merwede achter ons, stapten de Tongplaat op, passeerden een boerderij waar paardenmelk werd verkocht en liepen langs akkers. Een van de akkers was tot grote vreugde van iedereen langs de rand omgeven door akker- en veldbloemen in de prachtigste kleuren. Om kwart voor drie bood een park mooie gelegenheid om aan een picknick tafel te gaan zitten of te liggen in het gras. Daarna liepen we alleen nog over verharde paden die - aan de rand van Dordrecht - zicht gaven op rijk ontworpen tuinen van grote alleenstaande moderne woningen aan een water. We sloegen linksaf een oude polderweg op die door nieuwbouw leidde en kwamen uit bij winkelcentrum Sterrenburg. Hier namen we als groep ons laatste bakkie of aten een ijsje/ frituur. Niet veel later liepen we naar het station waar we afscheid namen van elkaar of gezamenlijk naar huis reisden. We hadden 17 km afgelegd.

Iedereen bedankt voor de gezelligheid en organisatie. Overigens keerden sommigen terug naar “De Kleine Rug” en maakten gebruik van de midweek actie van het Nivon (1 midweek betalen, 1 midweek gratis).

Tot ziens

Frey Bakker